

Internationale Tocht – Zondag 18 oktober 2020 – Parochiezaal Sint Paulus - Diestersesteenweg 33, 3583 Paal (Beringen) – inschrijven van 07.00 tot 15 uur – laatste afstempeling 17.00 uur

Afstanden : 3 wandelomlopen van +/- 9 km die kunnen worden ingekort – talrijke combinaties mogelijk – verhard parcours van 4 km

WSV Wandelend Paal vzw is, na meer dan een half jaar “radiostilte”, blij en fier de wandelaars weer te kunnen ontvangen. Zondag 18 oktober nodigen we iedere wandelaar uit om naar Paal af te zakken om er deel te nemen aan de 48^{ste} Internationale Tocht. Het zal wel nog even anders zijn dan “vóór corona”. Catering kan nog niet worden aangeboden. Je komt de startzaal binnen, laat je lidkaart scannen, betaalt je inschrijvingsgeld, laat je wandelboekje afstempelen en je gaat op stap. Alles gebeurt met toepassing van de heersende coronamaatregelen. Volg daarom de aanwijzingen van onze stewards en draag in de startzaal je mondmasker.

We tekenen drie prachtige wandellussen uit. Een eerste lus laat de stappers kennismaken met de uitlopers van de Hagelandse getuigenheuvels. Je geniet van de kronkelpaadjes tussen het herfstige groen op en rond onze huisberg, de Klitsberg. Ook de Busselberg laat je genieten van heel wat groene padjes.

Met lus twee trek je westwaarts en verken je de flanken van de Dalenberg en de Venusberg. Verre zichten over de weidse vallei van de Zwarte Beek zijn je beloning na wat klimwerk. Ook hier merk je dat er nog heel wat onverharde wegels en paden zijn overgebleven, hier op de scheidslijn tussen Limburg en Vlaams-Brabant. In de flanken van diepe holle wegen merk je de grijsbruine ijzerzandsteenbanken, resten van de vroegere Diestiaanzee.

Lus drie ten slotte laat je genieten van de pracht van de Paalse holle wegen, alvorens aan de Gestelse Molen de Zwarte Beek over te steken. Volgt dan een ongemeen mooi stukje wandelen in het immense natuurgebied dat gevormd werd in de vallei van de Zwarte Beek. Op de Dag van de Trage Weg mogen natuurlijk de weer opengestelde Paalse Trage Wegen niet ontbreken !

De verharde omloop, die zo werd uitgetekend dat er onderweg geen enkele belemmering is voor rol- of kinderwagens, blijft in de buurt van De Buiting (zoals Paal in de volksmond wordt genoemd). In een ruime boog wandel je rond de Klitsberg.

Het centrum van Paal ligt op goed 300 m van de startzaal : daar vind je voldoende horecazaken en voor de middag kan je hier rondsnuisteren op de plaatselijke markt.

Martine Van Camp Tocht – vrijdag 6 november 2020 – Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest– inschrijven van 07.00 tot 15 uur – laatste afstempeling 17.00 uur

Afstanden : 3 wandelomlopen van +/- 9 km die kunnen worden ingekort – talrijke combinaties mogelijk – verhard parcours van 4 km (rol- en kinderwagenvriendelijk !)

Met heel veel plezier kunnen we medelen dat ook deze klassieker onder de weektochten, die in niet-coronatijden steeds goed was voor méér dan duizend deelnemers, zal kunnen worden ingericht, mits toepassing van de coronamaatregelen : volg daarom de aanwijzingen van onze stewards en draag in de startzaal je mondmasker. Rij zeker de poort van het Bezoekerscentrum binnen, want dáár ligt een gigantisch parkeerterrein ! Catering zal er ook bij deze MVC-tocht nog niet zijn, doch het centrum van Diest ligt op wandelafstand en daar vind je voldoende horecagelegenheden.

Lus 1 en 2 maken eerst een rondje door Mini Hageland : de tuin van het Bezoekerscentrum bevat immers heel wat landschapselementen die we ook in het Hageland terug kunnen vinden : holle wegen, beekvalleien en getuigenheuvels. Aangekomen bij de Demer maak je met Lus 1 de bocht naar rechts en volg je de rivier een eindje stroomopwaarts. Aan het sluizencomplex op de Demer steek je de rivier over en kom je in een gebied waar tot dan nooit eerder een wandelaar is geweest. Gedurende bijna 2 km wandel je over een wandelweg die pas enkele weken geleden werd opengesteld. Een pas aangelegde houten brug vormt voortaan de schakel tussen de natuurgebieden Webbekoms Broek en Hees. Let goed op hier : in de oever van de Zwarte Beek vind je regelmatig inkepingen. Die werden gemaakt door de bever ! Door het Rotbroek trek je naar Hoeve Eksterhof waar je alweer een nieuwe doorsteek vindt , die je over Zwart Water en Demer naar een pas geëffend pad brengt dat je afzet op het fietspad langs het wachtbekken. We gaan achter de dorpskern van Webbekom door en kriskrassen wat door de totaal vernieuwde Slachthuisite om in de Badstraat de achteringang van de Halve Maan te vinden. We kruisen deze oase van rust, waar corona deze zomer ook zorgde voor heel wat minder bezoekers. Wie avontuurlijk is aangelegd mag over de touwhangbrug ! Nog even en je staat weer aan het Bezoekerscentrum. Jammer genoeg kom je op deze “puur natuur lus” geen horeca tegen.

Lus 2 neemt je mee naar de oever van de Demer, waar je links langs de hondenuitlaatweide wandelt tot op de wandelweg langs de Fossées, de vijvers die deel uitmaakten van de verdedigingsgordel die midden de 19de eeuw werd opgeworpen rondom Diest met als doel een eventuele inval van de Hollanders af te slaan. Over de Waaiersluis ga je linksaf over een prachtig natuurpad, langs de Demer (al is dit eigenlijk het Zwart Water ...). Onder de Schaffense Poort door wandel je tot net voor de spoorweg, waar je weer rechts mag, over alweer een erg mooi pad. Rechts van je zie je nu de Zwarte Beek. Over de oude spoorweg trek je richting het sluizencomplex op de Demer. Van hier af wandel je samen met Lus 1 over het nieuwe pad, met de nieuwe brug en de oeverweg langs de Zwarte Beek. Aan Dancing Astrid mag je even verhard wandelen om net over de spoorweg een “dun” paadje te nemen dat parallel met de ijzerenweg loopt. Aan de overweg ga je rechts, even door de Groenhof om dan koers te zetten naar de voetgangers-/fietsbrug die je tot aan de ring rond Diest brengt. Even door het Begijnhof en deze erg gevarieerde Lus 2 zit er op. Vanaf 11 uur kan je in De Kapel, op het Begijnhof, terecht voor een koffie of een pint.

Lus 3 stuurt je direct na de start de Wallen op, eveneens een overblijfsel van de fortificaties rond Diest. Rechts maak je een rondje over het Boerenkrijgpleintje. Zonder enige twijfel is dit één van de mooiste en meteen ook minst bekende plekjes van Diest ! Weer terug óp de Wallen kijk je vanuit de hoogte neer op het Begijnhof, de Saspoort en de Schaffense Poort. Net voor het station wandel je nog door het Heylenpark, met twee modernistische beeldwerken van de Diestse kunstenaar Jan Heylen. Beide beelden stonden op Expo '58 ! Achter het station trek je naar Fort Leopold. Dit immense bouwwerk, dat voor een groot gedeelte IN de Lazarijberg werd gebouwd, vormde het meest noordelijke bolwerk van de Diestse fortengordel. Boven op de Lazarijberg kijk je ver over Limburg en daal je af tussen het herfstige groen. Volgt dan een wirwar van groene wegen en paden die je uiteindelijk tot aan de gekende holle weg brengen die diep in de Langeberg werd gekerfd. Op de gevel van het vernieuwde hoofdgebouw van Tehuis Martine Van Camp merk je de beeltenis van het meisje waarnaar dit tehuis werd genoemd. We nemen de brug over de sporen en de brug over het Zwart Water om via het Weerstandsplein op zoek te gaan naar de bedding van de weer opengelegde Demer. Het altijd mooie vlonderpad wijst ons de weg naar de Ezeldijkmolen. Nog even door het Begijnhof (en langs de Kapel ...) en je staat weer aan het Bezoekerscentrum.

Alle info over deze tochten : Eddy Broos – 0472 42 90 69 – eddy.broos@skynet.be – www.wandelendpaal.be