

Wandelen op Sint Anneke.

Wandelen op Sint Anneke is zowat als wandelen op de achterkant van de maan. Die kant van de maan krijgen de mensen nooit te zien. Zo is het ook met vele mensen als ze op de Linkeroever komen wandelen. Dan zien ze Antwerpen zoals ze de stad nog nooit gezien hebben, vanachter zijn grote stroom de Schelde.

Men zegt dat de Antwerpenaren een dikke nek hebben. Daar is ook wel reden toe. Andere steden in Vlaanderen moeten het stellen met de Dijle, de Demer, de Durme, de Leie of de Nete. Dat kunt ge toch niet vergelijken met de Schelde. En welke andere stad heeft een Boerentoren? En ieder jaar komt Sinterklaas toe met zijn boot in Antwerpen.

Als ge op de Linkeroever wandelt moet ge goed naar de grond kijken want het is daar een 'Literair Openlucht Museum'. Meer dan 50 straatnamen zijn vernoemd naar een schrijver uit de Vlaamse of Europese literatuur. In deze straten prijken arduinen en bronzen stoeptegels waarin telkens een citaat gegraveerd is van de auteur in kwestie.

Iedereen heeft al gehoord van de "Plage van Sint Anneke", in de volksmond 't strand van Sint Anneke. Wel tijdens deze Sint-Annatocht wandel je er gewoon langs. Ooit al gehoord van het Sint-Annabos. Juist na de tweede wereldoorlog was daar 'Camp Top Hat' waar tienduizenden Amerikaanse soldaten tot enkele jaren na de oorlog moesten wachten om terug in te schepen naar Amerika. De laatsten moesten het licht niet uitdoen, doch wel een bos aanplanten waarvan we nu nog kunnen genieten.

Antwerpen komen bekijken van de andere kant van de Schelde is meer dan de moeite waard. Wees erbij op zondag 29 maart as.