

WANDELREIS PITZTAL , 8D/7N van 18/07 tem 25/07/2020



Op zoek naar een wandelvakantie midden de natuur en in de zuivere berglucht, omgeven door de besneeuwde toppen van de Tiroler Alpen? Een wandelvakantie alwaar prachtige vergezichten, klaterende bergbeekjes, groene almen, geurige naaldbossen en boven de boomgrens, ruige rotsformaties en het eeuwige ijs de hoogtepunten van heerlijke wandelingen vormen? Allemaal redenen om mee te reizen naar het Pitztal, het Tirolose wandelparadijs bij uitstek. Tijdens uw verblijf logeer je in Hotel Arzlerhof ** te Arzl im Pitztal.**

Programma (onder voorbehoud van omstandigheden)

Maandag: wandeling in Pillar

Pillar is een klein gehucht op ongeveer 10 km van Arzl in het Pitztal. We rijden het Pitztal in en bij het eerstvolgende dorp, Wenns, slaan we rechtsaf. Een steeds steigende weg leidt de bus naar een "Moor Gebied", een soort moeras gebied met meertjes, waterplassen, vennen, ... Eenmaal boven komen we bij het "Naturhaus", een statig relatief nieuw gebouw met museum voor een inkijk op de natuur én met een prachtig gelegen dakterras. Hier heeft men een schitterend zicht over het Kaunertal, dat later op de week ook nog wordt aangedaan.

De maandag wandelingen zijn ideale 'inlopers' zodat iedereen zich kan aanpassen aan de berglucht, het bergop en bergaf stappen,....

De zware wandeling trekt bergop naar de Aifner Alm, alwaar het middagmaal wordt genomen, de lichtere wandeling stapt op minder geaccidenteerd parkoers door het bosrijk gebied van waar men ook mooie vergezichten krijgt o.a. over het Haghzeiger skigebied.

Dinsdag: Hagh Imst

Van bij het hotel zien we de stad Imst liggen in de kruising van het Inntal, het Pitztal en het Gurgltal. Boven dit stadje ligt aan de Noordzijde het kleine skigebied van Hagh Imst.

Na een busrit van ongeveer 6 km stappen we in het centrum van Imst uit om door de hoofdstraat naar het begin van de Rosengartenschlucht te stappen. Allen wandelen we naar boven in deze schlucht of kloof waar het water permanent naar beneden buldert. Via hangbruggen, in de rotsen gekapte treden, houten en metalen verankerde trappen stappen we op het gemak naar boven en genieten vooral van het natuurwonder. Dit is inderdaad één der mooiste wandelkloven van Tirol.

Enmaal boven komen we in een volledig ander landschap met veel dennen en heidegrond én met prachtige zichten op de Lechtaler Alpen. Even achterop kijken toont postkaartjes over Pitztal en Inntal.

De geoefende wandelaars trekken in Hogh Imst verderop via de Latschenhutte naar de heel wat hoger gelegen Muttekopfhutte, diegenen die een mindere inspanning willen doen houden halt in de Latschenhutte. Beide hutten zijn ook de locaties voor het middagmaal. Te voet komen we telkens langs goed begaanbare paden terug naar Imst van waar de bus ons terug naar het hotel brengt.

Woensdag: Jerens en de Hoghzeiger

Het eerste skigebied in het Pitztal noemt Hoghzeiger en is gelegen boven het derde dorp van het dal, Jerzens. Vanuit het hotel kunnen we een stukje van de infrastructuur zien, met de bus rijden we ongeveer 20km naar het vertrekpunt op ongeveer 1400m hoogte.

De lift brengt ons naar het middenstation waar de groep zich splitst: de gewone wandelaars trekken naar het Zirben park én de Sechszeiger voor een rustige wandeling met ongelooflijke vergezichten in het Pitztal, over het Gurgital en het Inntal én met een blik in het Ötztal. Het middagmaal nuttigen we in een berghut.

De gevorderden klimmen wat meer op goed begaanbare paden naar Leiner Alm alwaar het middagmaal wordt genomen. Zij zullen terugkeren met onuitwisbare herinneringen aan het wondermooie gebied.

Voor iedereen is er in de namiddag een lange afdaling naar het Dalstation waar de bus ons opwacht.

Donderdag: Riffelsee

De bus voert ons door het Pitztal over ongeveer 35 km. We genieten van mooie uitzichten, honderden watervalletjes, veel bloemenpracht en prachtige versierde gevels.... In het voorlaatste gehucht houden we halt en nemen we de eitjeslift naar Riffelsee, heel wat hoger gelegen. Boven staan we voor een meer waar we kunnen rond wandelen over een relatief vlak parkoers. Het is een adembenemend landschap met zeer hoge toppen romdom ons.

We passen onze wandelingen aan volgens de fitheid van de deelnemers. Voor diegenen met goede fysiek doen we een stukje van de Fuldar Hogeweg en stappen naar de Ploser See, voor de anderen die een iets langere wandeling zien zitten volgen we een goed begaanbaar pad dat ons terug naar de vallei brengt en waarbij we langs schitterend morenengebied (stenen en keien) stappen.

Wondermooie zichten op de eeuwige sneeuw én bijzonder ruwe natuur hebben heel wat aantrekkingskracht.

We nemen onderweg het middagmaal – wellicht in een kleine hut of wanneer het weer het toelaat kunnen we genieten van een pic nic in een schitterend natuur decor.

Vrijdag: Innsbruck of Pitztaler Gletsjer

We kunnen met de bus omstreeks 9 uur de autosnelweg nemen naar Innsbruck, de hoofdstad van Tirol, om de stad te bezoeken en/ of om aldaar te wandelen. Eerst houden we halt bij de springschans die een prachtig zicht geeft over de stad, daarna trekken we naar de binnenstad waar we kennis maken met het Gouden Dak, de Maria Theresia Strasse en het welbekende centrum met zijn vele arcaden en historische gebouwen. Shoppen kan hier volop. Alternatief is om in naar Noord Innsbruck te rijden en aldaar een bergwandeling te maken in een schitterende omgeving met zicht op de Karwendel bergen.

Andere mogelijkheid is om met de bus naar het einde van het dal te rijden en aldaar de Pitz Express te nemen, een bergtrein die dwars door de berg trekt en ons afzet op ongeveer 2800m hoogte in een ongelooflijk landschap. Wie niet zoveel wil wandelen kan met de kabelbaan naar het hoogst gelegen café van Europa trekken (3.440m), een ware belevenis met zicht bovenop honderden bergtoppen

waarvan vele bedekt met eeuwige sneeuw. De anderen kunnen de benen strekken voor een zeer pittige wandeling over de gletsjer naar de Braunschweiger Hutte om aldaar het middagmaal te gebruiken. Deze tocht is enkel mogelijk bij schitterend weer.

Zaterdag: Kaunertal

De bus brengt ons via de nieuwe tunnel bij Zams naar het Ober Inntal dat we in Ried verlaten en links het Kaunertal inslaan voor een onvergetelijke rit langs kronkelende wegen en een enorm stuwmeer tot bij de Kaunertaler Gletsjer.

We kunnen ook in Fendels de bus verlaten en aldaar een wandeling maken: de kleine Almenrunde voor diegenen die geen grote inspanning willen doen, naar de "Fallenden Bach" voor zij die er nog eens de pees willen opleggen.

De bus brengt ons in de namiddag via dezelfde weg terug naar het hotel, waar we de wandelschoenen kunnen opbergen en ons voorbereiden op de terugreis van zondag morgen.

Zondag : terugreis