



Wandelclub WSV De Colliemolen Staden bestaat 25 jaar. En dit willen we vieren op zondag 28 april 2019. Samen met Stad Roeselare en Wandelsport Vlaanderen vzw organiseren we Vlaanderen Wandelt vanuit de mooie Rodenbachstad Roeselare.

Roeselare, gelegen in het hart van West-Vlaanderen is vooral gekend als handelsstad met een goeie 62.000 inwoners. Roeselare kende in de 19^{de} eeuw een felle economische groei door zijn vele weverijen en werd “ het Manchester van Vlaanderen” genoemd. Als cultuurstad speelde Roeselare in de 19^{de} eeuw een belangrijke rol in de Vlaamse ontvoeringsstrijd. Mannen als Albrecht Rodenbach, Hugo Verriest en Guido Gezelle speelden hierbij een belangrijke rol.

Met het Kaasterkasteel, het Provinciaal domein Sterrebos, de natuurlijke omgeving van de Kleiputten en talrijke stadsparken oogt Roeselare tevens groen. Roeselare is tevens de wielersstad bij uitstek. Flandriens Odiel Defraeye, Maurits Blomme, Freddy Maertens, Jean-Pierre Monseré en Patrick Sercu (Olympisch kampioen en koning der zesdaagsen) zijn hier geboren en getogen. Niet verwonderlijk dat “Koers” het wielermuseum hier gevestigd is.

Roeselare promoten en promoveren tot wandelstad is ons motto. Vlaanderen Wandelt loodst u langs de meest groene en mooiste plekjes van de Rodenbachstad. Ook minder bekende en verrassende plaatsjes zullen niet ontbreken.

Alle afstanden vertrekken vanuit de Expo-Hallen. In de nabije omgeving zijn ruime gratis parkings aanwezig. Treinreizigers kunnen gebruik maken van een gratis shuttledienst tussen het station van Roeselare en de startlocatie. Alle omlopen worden zoveel als mogelijk opgesplitst, zodoende iedere stapper maximaal van zijn Vlaanderen Wandelt kan genieten. Onderweg wordt gezorgd voor ruime rustposten, alwaar u van een natje of een droogje kan genieten.



Omlopen

- De 5km is tevens een verrassend KIDS-parcours. Kinderen leven zich uit, lossen onderweg enkele leuke vraagjes op en winnen misschien wel een prijsje bij aankomst. Vanuit Schiervelde loodst een weggetje je naar het Grote Bassin. Een 4 ha groot stadspark die de groene long vormt tussen het stadscentrum en de Expo-Hallen. De naam Grote Bassin verwijst naar een van de drie waterspaarbekkens die in de 19^{de} eeuw de textielindustrie van water voorzagen. Langs de oevers is het aangenaam wandelen en vertoeven. Eenmaal opnieuw de startzaal bereikt wordt er gezorgd voor muzikale omlijsting. Kunnen kinderen zich laten schminken.
- De 9 km (8,8 km) verloopt via de Oude Stedelijke begraafplaats. Illustere Roeselaarse figuren als Alfons Blomme en Albrecht Rodenbach liggen begraven op het oudste gedeelte, de Campo Santo. De pracht van de grafmonumenten en grafkappen herinneren aan de rijke bewoners van de stad. Het stadscentrum met zijn imposante Sint-Michielskerk wenkt. De toren telt 12 verdiepingen en 72 klokken. Het imposante stadhuis, de typische klokgevels en de 16^{de} eeuwse trapgevel van het Klooster der Grauwzusters op de Grote Markt herinneren aan de grandeur van Roeselare. Iets verder op de Botermarkt maak je kennis met Peegie: symbool van de commerciële geest van de Roeselarenaars. Het kunstbeeld stelt Peegie voor die zijn laatste doos schoensmeer aanprijst, terwijl er nog twee in zijn zakken zitten. In het Arsenaal, de vroegere brandweerkazerne brengt Koers (het nationaal wielermuseum) de hele geschiedenis van de fiets op kaart. Na een rust trek je verder via Roeselare Haven en de Onze-Lieve-Vrouwe markt. Hier vloeit het pittig bruintje van Rodenbach weeldiger. De Rodenbachbrouwerij zet uitzonderlijk haar deuren open ter gelegenheid van Vlaanderen Wandelt. Een unieke gelegenheid om de imposante “foeders”, de grote eikenhouten vaten waaraan het Rodenbach-bier zijn typische karakter ontleent te bezoeken. De foederzaal, ook Bierkathedraal genoemd – omvat 294 vaten met een capaciteit van 6.500.000 liter. Op het einde van je bezoek trakteert brouwerij Rodenbach in haar bezoekerscentrum alle deelnemers met pittig bruintje. Via het vernieuwde Sint-Amandsplein met de beeltenis van Albrecht Rodenbach stap je naderhand verder. De Munt en Arhus (de stadsbibliotheek) maken de verbinding met de Grote Bassin.
- De 11 km volgt in grote lijnen de 8 km. Er wordt nog een ommetje gemaakt via de groene oases van de Kleine Bassin en de Ronde Kom.
- De 15 km stapt via de achterkant van de immense REO-veiling. Roeselare is immers ook de bakermat van de West-Vlaamse groentestreek. Via het Rodenbachkwartier volg je een rustig wandelpad tot de Collievijverbeek en het Kerelsplein. Na de rust splitst de 15km af voor een groene doorsteek van het park Van De Walle, een park dat het midden houdt tussen natuur en cultuur. Alwaar zitbanken uitnodigen om eventjes tot rust te komen. Langsheen de achterkant van de Spil, het cultuurcentrum van de stad en de Oude Stedelijke begraafplaats gaat het verder.

- Het Provinciaal domein Sterrebos is de eyecatcher op de 21 km. Het 27 ha groene Sterrebos met het Kaasterkasteel (1538) is een pareltje. De wandeldreven leiden je naar een centraal punt in de vorm van een ster, vandaar de naam. De terugweg wordt aangevat langsheen de Regenbeek tot centrum Rumbekke. Via de Spiraalbrug bereik je de centrale rust, waarna je de andere afstanden vervoegt voor een leuk stadsintermezzo.
- De 24km kruist de buitenring van Roeselare. Op hun wandelweg licht de Zilverberg en Muze'um L. Een hedendaags museum waar licht en landschap domineren. Ter hoogte van het Provinciaal domein Sterrebos sluit je aan bij de 21km.
- Met de Kleiputten krijgt de 28km een uniek stukje natuureservaat voorgeschoteld. De voormalige kleigroeve is tegenwoordig een prachtig open water- en moerasgebied met talrijke wandelpaden.
- De 34 km is een combinatie van alle bovenvermelde afstanden. Nabij de Kleiputten wordt nog een extra mooie lus in de richting van de Bergmolens voorzien.

Meer info op www.vlaanderenwandelt.be of www.wsvdecolliemolen.be of via de Stad Roeselare.

